













beuren dezelfde dingen. Voor ons is het gewoon. Als iets gaat zonder smeergeld voel je je niet op je gemak. Maar soms worden onze landgenoten er ook toe gedwongen. Wanneer iemand zijn gezin naar Nederland wil laten overkomen zegt de politie: kom maar met je woonvergunning, dan zorg ik wel voor een visum; maar bij huisvesting zeggen ze: kom maar met een papiertje van de politie dan krijg je van ons een woonvergunning. In zo'n geval neemt iemand zijn toevlucht tot het traditionele middel. Meer en meer horen we van Nederlandse ambtenaren met een succesvolle *anpas*.

Dat zijn nu onze *anpas*-perikelen, Recep. Het heeft me opgelucht om er eens over te kunnen schrijven. Het allerbeste. Doe ook de groeten aan de andere gezinsleden.

P.S. Ik ken je goed. Omdat je een goede vriend van me bent heb ik mijn hart bij je uitgestort. Ik heb het steeds over *anpas* gehad. Maar laat ik niet horen dat ik bij jullie straks *anpas* Recep ga heten. Anders zal ik jou ook eens *anpassen*.