

RAADGEVING VOOR DE WERKNEMERS, DIE NAAR DUITSLAND GAAN

BESTE VRIEND,

Het Bureau voor Arbeid en Werving, dat je nu naar Duitsland stuurt om te werken, je kennis en inzichten te verbreden, wil je onderstaande goede raad meegeven:

LEES DIE AANDACHTIG

Wanneer je dit helemaal gelezen hebt, vergeet dan niet, dat ieder van jullie zijn woord van eer heeft gegeven DE VERPLICHTINGEN VAN HET TURK-ZIJN na te zullen komen.

Het land, waarheen je vertrekt, is een land waar men van Turken houdt. De Duitsers kennen de Turken goed en geloven van ganser harte, dat een Turk een man van zijn woord is, met een oprechte inborst, schoon, beschaafd, goed in de omgang, altijd integer voor wat hem is toevertrouwd, behulpzaam voor hen die hulp behoeven, met eerbied voor orde en recht, eerlijk en manlijk.

EN JIJ MOET DUS BEWIJZEN, daar in Duitsland, dat je DE ZOON VAN JE VADEREN bent!

WEES SCHOON:

- Was je geregeld.
- Kam je haren en houd je kapsel netjes. Scheer je dagelijks.
- Knip minstens eenmaal per week je nagels.
- Kleed je netjes, laat er geen vlekje of scheurtje op je kleding, overhemd of das te zien zijn!
- Poets geregeld je schoenen.

WEES SERIEUS EN VRIENDELIJK:

- Spreek niet op schreeuwende toon, spreek altijd op een wijze, die een Turk past, met lachend gezicht en zoetgevooid.
- Let in het bijzonder goed op, niemand in openbare plaatsen, zoals in vliegtuig, autobus of restaurant, lastig te vallen.
- Toon nergens verbazing over. Onderzoek eerst en stel dan pas vragen.
- Let heel goed op de verkeersregels.
- Eet je maaltijd naar behoren met mes, vork en lepel. Doop geen brood in een schotel met saus. Smak niet. Eet je voedsel met gesloten mond. Ga niet over de tafel hangen, met je elleboog erop leunen, laat niet meer dan je polsen op tafel rusten.
- Als je iemand om advies vraagt, groet hem dan eerst en stel dan pas je vraag.
- Bedank degene, die je geholpen heeft.
- Probeer als eerste je kennissen te groeten.
- Kom voor je recht op, als je onrecht geschied is. Maar maak geen ruzie of kabaal.

WEES ALTIJD EERLIJK EN OPRECHT :

- Lieg niet.
- Raak geen onreine zaken aan.
- Neem niet iets aan, waarvan je de eigenaar niet kent.
- Val vrouwen niet lastig, wees correct en je gedrag tegenover haar.
- Houd je aan je woord.
- Ga op tijd naar je werk.
- Respecteer de wetten en de gebruiken van je werkplaats.