

**Een land met gesloten deuren (IndeKnipscheer 2012)**  
**Tjalie Robinson, bezorgd en ingeleid door Wim Willems**

**(Titel in publicatie IndeKnipscheer, vindplaats krant, plus oorspronkelijke titel krantenartikel)**

Een winterse zomer in Holland (*Nieuwsgier*, 31 juli 1954, 'Winter in de Zomer en navenante piekerans')

Land van zorg, luxe en progressiviteit (*Nieuwsgier*, 7 augustus 1954, 'Van zuigelingenzorg, organisatievermogen en vernieuwingslust')

Bedelen in vermomming (*Nieuwsgier*, 22 januari 1955, 'Bedelarij')

Een ander soort Hollanders (*Nieuwsgier*, 26 februari 1955, 'Piekerans onder een ander soort Hollanders')

Eten met een Kraai bij De Bok (*Nieuwsgier*, 5 maart 1955, 'Eten met een Kraai bij De Bok')

Overpeinzingen onder de Westertoren (*Nieuwsgier*, 12 maart 1955, 'Andere cafe en restaurantgedachten')

Een land met gesloten deuren (*Nieuwsgier*, 26 maart 1955, 'De gesloten deur')

In afwachting van de lente (*Nieuwsgier*, 2 april 1955, 'Lenteverwachting')

In de Bijenkorf met Olèh (*Nieuwsgier*, 9 april 1955, 'Piekeren met Olèh')

'Heimwee is beter dan Holland' (*Nieuwsgier*, 30 april 1955, "Heimwee is beter dan Holland")

Nieuw blaadje van een oude club (*Nieuwsgier*, 28 mei 1955, 'Bij een nieuw blaadje van een oude club')

Een wandeling door Leiden (*Nieuwsgier*, 6 augustus 1955, 'Kijken en piekeren in Leiden')

Kruideniers met een grote K (*Nieuwsgier*, 13 augustus 1955, 'Over het begrip Kruidenier')

Mohikaan uit een oude sportwereld (*Nieuwsgier*, 20 augustus 1955, 'Kruis voor koppigheid')

Lido aan het Leidse Bosje (*Nieuwsgier*, 27 augustus 1955, 'Piekerans in Lido')

Bij een bundel verzen over 'daar' (*Nieuwsgier*, 3 september 1955, 'Bij een bundel verzen over "daar"')

Een Nederlander verbannen in Nederland (*Nieuwsgier*, 29 oktober 1955, 'Piekerans van een "Expatriate"')

Een brandje in het land van herkomst (*Nieuwsgier*, 5 november 1955, 'Piekerans bij een puinhoop')

Ubi bene, ibi patria? Waar ik me goed voel, is mijn vaderland? (*Nieuwsgier*, 12 november 1955, 'Ubi bene, ibi patria?')

Piekeren met een woordje: terug (*Nieuwsgier*, 26 november 1955, 'Piekeren met een woordje: terug')

De deugden van het oude Indië (*Nieuwsgier*, 10 december 1955, 'Ali Baba, Abd el Kader en Hotel')

Een Sinterklaasavond bij restaurant Bandoeng (*Nieuwsgier*, 16 december 1955, 'Piekerans rond 5 december')

Dat kleine melksalonnetje van Vermeer (*Nieuwsgier*, Oudjaar 1955, 'Een oud eethuisje en vroeg reizen')

Bij het vertrek van een kameraad (*Nieuwsgier*, 21 januari 1956, 'Bij het vertrek van een kameraad')